



Julienne

“Haar glimlach en haar zorgen zijn voorbij,
haar lieve aandacht voor daagse dingen
die door haar hoofd en haar hart gingen
en alles wat zij was voor u en mij.”

(Anton van Wilderode)

†

Na een leven vol van toewijding, is heden van ons heengegaan

mevrouw

Julienne De Paepe

echtgenote van de heer Marcel Syroit († 1965)

Geboren te Zottegem op 2 april 1933
en er thuis overleden op 3 januari 2025.

Lid van Ferm en Samana

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Julienne tijdens de uitvaartliturgie,
die zal opgedragen worden in de Sint-Pietersbandenkerk te Erwetegem - Zottegem
op zaterdag 11 januari 2025 om 10.00 uur.

De offergang wordt door de familie aanzien als rouwbetuiging.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de asweide
van de Stedelijke Begraafplaats van Zottegem (Kluisstraat).

Dit melden u:

Geert Syroit (†)

Guy Syroit

haar kinderen

Haar broer, zus en schoonzus

Haar neven en nichten

De families De Paepe en Syroit

Met dank aan Thuisverpleging Egmontzorg.

U kan Julienne een laatste groet brengen in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem,
op afspraak t.e.m. donderdag 9 januari 2025 (09 360 75 60).

Geen bloemen of kransen.

Rouwadres:

Van Vijle uitvaartzorg

t.a.v. familie mevrouw Julienne De Paepe

Kloosterstraat 1, 9620 Zottegem

Online rouwbetuiging: www.vanvijle.be