

Nooit vragend, nooit klagend,  
altijd alles voor zichzelf dragend,  
was hij een steun voor ons allen.



Na een leven vol van toewijding,  
is heden van ons heengegaan

de heer

## Aimé Van Den Berghe

zoon van wijlen de heer en mevrouw  
Jozef Van Den Berghe - Clara Eeman

Geboren te Balegem op 13 april 1925  
en er thuis in familiekring overleden op 7 februari 2021,  
gesterkt door het H. Sacrament van de zieken.

—

Omwille van de huidige overheidsmaatregelen  
heeft de uitvaartliturgie plaats in familiekring  
in de Sint-Martinuskerk te Balegem.

Aansluitend begeleiden wij hem naar zijn laatste rustplaats  
op de begraafplaats van Balegem.

Dit melden u:

Christiaan en Rita De Kegel - De Troyer  
Kristof en Julie De Kegel - Brocq, Odile  
Bruno en Anneleen Lermusiau - De Kegel, Henri

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,  
neven en nichten.

De families Van Den Berghe en Eeman.

Met dank aan zijn huisarts Dr. Ph. Van Lancker,  
het personeel van het Wit - Gele Kruis,  
de dienst palliatieve thuiszorg  
en het personeel van het WZC Ter Linden  
te Steenhuize-Wijnhuize.

*U kan Aimé een laatste groet brengen  
in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem,  
op afspraak t.e.m. donderdag 11 februari 2021  
(09 360 75 60).*

Online kan u uw medeleven betuigen via [www.vanvijle.be](http://www.vanvijle.be)

Rouwadres: Koekebroodstraat 8, 9860 Balegem