



Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf
't is vreemd maar die vergeet je
het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

(Toon Hermans)

Achter elke traan van verdriet, schuilt de glimlach van herinneringen.



Mevrouw

Hilda De Boe

echtgenote van de heer Wilfried Cantaert

Geboren te Zottegem op 12 juni 1931 en er overleden in het WZC Egmont op 30 november 2020.

Wilfried Cantaert

haar echtgenoot

Filip en Karine Cantaert - Mons

Sander Cantaert en Kelly Ysebaert, Imano, Xyan en Vinn

Sien Cantaert en Andy Maegerman, Gilles-Georges

Hendrik en Steffi Cantaert - Van Den Bossche

Ruben Cantaert

Louis Cantaert

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De families De Boe, Cantaert, De Smedt en Delcourt

Met dank aan het verzorgend en verplegend personeel van het WZC Egmont
en haar huisarts dr. J. De Muyter.

Omwille van de huidige overheidsmaatregelen heeft de uitvaartliturgie plaats in beperkte kring.

Rouwadres:

t.a.v. familie Cantaert - De Boe

p/a Van Vijle uitvaartzorg, Kloosterstraat 1, 9620 Zottegem

Online rouwbetuiging: vanvijle.be