

*“Haar glimlach en haar zorgen zijn voorbij,
haar lieve aandacht voor daagse dingen
die door haar hoofd en haar hart gingen
en alles wat zij was voor u en mij.”*

(Anton Van Wilderode)



Door mooie herinneringen gesterkt,
nemen wij afscheid van

mevrouw

Julia De Lausnay

weduwe van de heer Hubert Van Moorter

Geboren te Kalken op 20 december 1923
en godvruchtig overleden te Zottegem op 16 augustus 2018,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.



Wij nodigen u uit om samen met ons, van haar afscheid te nemen
tijdens de plechtige uitvaartliturgie, die zal opgedragen worden
in de parochiekerk van Grotenberge (Zottegem)
op DONDERDAG 23 AUGUSTUS 2018 om 10 uur.

Mogelijkheid tot condoleren van de familie na de plechtigheid.

Aansluitend volgen de crematie en de begraafing van de asurn
op de begraafplaats van Zottegem-Groenstraat, in familiekring.

*U kan Julia een laatste groet brengen
in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem
elke werkdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 15 tot 17 uur.*

Zij leeft verder in het hart van:

Guido Van Moorter en Elisabeth Verdickt

Dieter
Maarten
Daan

Martin Van Moorter en Christine Debrabandere

Tim (†)
Sophie en Kevin, ♥

Patrick Van Moorter en Erna Henskens

Anneleen en Mathias, Vik en Seb
Stefaan, June

Johan Van Moorter

Sabien
Nina

Dirk Van Moorter

Lauren en Liam
Eline

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Haar schoonzussen, neven en nichten.

De families De Lausnay, Van Moorter, Pauwels en Van Wesemael.

Met dank aan Mieke, Marijke, Hilde, Eddy
en allen die Julia een bezoekje brachten.

Online kan u uw medeleven betuigen via www.vanvijle.be

Geen bloemen of kransen.

Rouwadres:

Van Vijle uitvaartzorg
t.a.v. de familie Van Moorter - De Lausnay
Europaweg 68, 9620 Zottegem